



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief april 2024

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan:
www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Lente in het geloof

Weet u het nog, de eerste keer dat u verliefd werd? Het prille begin van iets nieuws. De Bijbel kent ook verliefde momenten: *'De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan...'* (Hooglied 2: 12). Het begint van iets nieuws.

Het geloof kent dat ook; die eerste liefde. Dat je bij jezelf dat 'eerste' geloof opmerkt. Je er meer en meer mee bezig gaat. Het voelt als een opnieuw geloven. Tegelijk weten we ook van andere seizoenen in het geloof; het geloof verdort onder de hete zomerzon, het verwaait met de herfstbladen en het bevriest in die lange winter.

Het leven van Jezus heeft ook iets weg van de seizoenen. Zijn leven kent koude en donkere momenten. Zelfs zo donker dat Zijn leven verdort en sterft. Een ijskoude winter.

Maar daar is de lente! Hij loopt weer uit, staat op uit het graf. Dat geloof mag ons steeds weer beschijnen en doet ons leven weer tintelen van blijdschap!

Wie geen spoor meer draagt van de lente in zijn leven, is een oude gelovige die dreigt te verzuren. Wie niet hoopt op een nieuwe lente is als gelovige aan het verzanden. Maar wat was, kan weer terugkomen. Een tweede lente, een nieuwe zangtijd, een weer opnieuw. Want de Geest is eeuwig jong en God heeft nog Geest te over.

'Nu breekt opnieuw de zangtijd aan'; zingen we het mee met Elly en Rikkert?

*Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit*

*Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!*

Ik wens jullie een gezegende lente. *Bart van 't Ende*

Vierende gemeente

Zondag 24 maart Palmzondag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. A. Palland, Mastenbroek

Kindernevendienst: Brenda

Oppasdienst: Gerja en zoons

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Onderhoud

Donderdag 28 maart Witte Donderdag Heilig Avondmaal

Tijd: 19.30 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: HOE

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag Vesper

Tijd: 19.30 uur

Voorganger: Ds. F. Verboom

Collecte: geen

De klok wordt in deze nacht 1 uur teruggezet.

Zondag 31 maart Pasen

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende

Kindernevendienst: Hetty

Oppasdienst: Marten en Eline

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Werelddiaconaat



Zondag 7 april

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. W. Dekker, Kampen

Kindernevendienst: Brenda

Oppasdienst: Rianne en Iris

1e Collecte: Diaconie en Kerk

2e Collecte: Kerk

Zondag 14 april

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. R.A. Houtman, Vaassen

Kindernevendienst: Corjanne

Oppasdienst: Daniëlle en Agnes

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: De Herberg

Zondag 21 april Afsluiting Winterwerk mmv. Kithara.

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.B. van 't Ende

Kindernevendienst: geen

Oppasdienst: Karolien en Danny

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Lief en Leed

Na de dienst koffiedrinken in Ons Erf

Zondag 28 april

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Ds. M. de Groot, IJsselmuiden

Kindernevendienst: Karolien

Oppasdienst: Leonie en Daan

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Voedselbank

Pastorale gemeente

Avond voor ouders met tieners

Om alvast in uw agenda te zetten; we willen weer een avond houden met elkaar in gesprek te gaan over de geloofsofvoeding. Deze avond is specifiek voor ouders met tieners in de leeftijd van 12 tot ongv. 18 jaar. Deze avond is op donderdag 18 april. En zal in de consistorie op Kampereiland worden gehouden.

We inventariseren wat de zegeningen zijn met een tiener in huis en waar de uitdagingen liggen. Alvast van harte welkom. *Bart van 't Ende*

Agenda

Bijzondere diensten

28 maart Witte donderdag; viering Heilig Avondmaal

29 maart Goede vrijdag; Vesper

31 maart Eerste Paasdag; we vieren het feest van de Opgestane. We beginnen de dienst (10.00 uur) met het zingen van enkele Paasliederen.

21 april afsluiting winterwerk; m.m.v. van het combo Kithara (Oldebroek)

19 mei Eerste Pinksterdag; m.m.v. Brassband Euphonia (Wilsum)

Jaarlijkse schoonmaak



Zaterdag 13 april willen we weer de jaarlijkse schoonmaak dag organiseren.

Op die dag wordt de Kerk van buiten en van binnen schoon gemaakt, zodat de kerk er weer spic en span uit ziet.

De schoonmaakgroep zorgt voor de wekelijkse schoonmaak. We doen voor dit jaarlijkse onderhoud vooral een beroep op de andere gemeenteleden.



Het is de bedoeling om vanaf 10:00 te beginnen met schoonmaken.

Doet u ook mee?

De Kerkrentmeesters



Wie komt ons schoonmaak team voor de Kerk versterken?

Het betreft het schoonmaken van de Kerkzaal, de consistorie en de hal + toilet.

Het team bestaat nu nog uit 8 mensen, maar er vertrekken 2 mensen.

Bij interesse graag doorgeven aan Remko Bierma remko@solcon.nl of 06 33 18 31 59

Met vriendelijke groet,
de Kerkrentmeesters

Oproep voor vrijwilligers om straatwerk rond de Kerk te fatsoeneren.

Wie heeft er zin om mee te helpen met het fatsoeneren van het straatwerk rond de Kerk? Dit is wat verzakt en uit elkaar gegaan.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij Remko Bierma. remko@solcon.nl of via de whatsapp 0633183159

Datum is nog nader te bepalen, afhankelijk van het weer.

Met vriendelijke groet, *de Kerkrentmeesters*



Het bloembed

Deze maand staat de tulp centraal in de bloemschikking. De tulp, *Tulipa gesneriana*, is de basis van de meeste cultuur-variëteiten. Van oorsprong is de tulp door de Turken ingevoerd vanuit het centraal Aziatische berggebied. In Turkije kreeg de tulp de symbolische waarde van leven en vruchtbaarheid.

In de kerkelijke traditie is de tulp het symbool van gebed. De bloembladen staan open naar de hemel.



De kleur verandert elke week van paars in de lijdenstijd naar wit met Pasen.



Het geheim van het leven dwars door de dood heen.

Met Pasen mogen wij dat geheim, de opstanding van Christus, vieren. Wij zien een schaal vol witte bloemen. Ze vertellen over Het Licht dat volop straalt. Wij mogen dat Licht doorgeven.

Liturgisch Bloemstuk

Hierbij willen we Jennie Bierma heel hartelijk bedanken voor het bloemstuk wat ze tijdens de 40 dagentijd heeft verzorgd met iedere keer nieuwe bloemen en een bijbehorende tekst. Het was een zichtbare aanvulling op de verkondiging.

Rekeningnummers

Het rekeningnummer van de kerk is NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.